



Nytårstalen 2012

Det er nu tidspunktet for nytårstaler er der. Der bliver holdt rigtig mange af slagsen og specielt statsministerens og Dronningens nytårstale bliver set og gennemanalyseret.

Dronningen med 40 års erfaring lader sig ikke ryste af stueure, der slår seks slag lidt for sent.! Men alligevel!

Hvor mange øh, æh'er og skæve betoning er hører et kongehus til?

Statsministeren debuterer - dog ikke på direkte tv, men svært er det alligevel.

Hvor fast i blikket kan en statsminister være overfor en teleprompter, og hvordan styrer man hænderne på en naturlig måde.

Indholdet er selvfølgelig det vigtigste, hvor specielt statsministeren er blevet fortalt, at eksempler fra det virkelige liv som f.eks. 60-årige jyske Søren er godt.

Og så må ikke glemme at referere til sin egen baggrund (eller dele af den).

Jo der mangler ikke ros og kritik, når vi to millioner seere skal varme op til det nye år.

Konklusionen var vel, at fremtiden bliver uhyggelig svær. Og så blev vor fælles udfordring med det globale miljø endda ikke nævnt.

Så svært er det altså ikke at stå her og holde den årlige nytårstale for Byens Netværk.

Foreningen har pr. definition ingen politisk holdning i forhold til vor ellers konfliktfyldte og kriseramte byggesektor. En sektor, hvor tre byggevirksomheder går konkurs om dagen.

En sektor, der har kolossal indflydelse for samfundet og den enkelte borgers liv.

En sektor, der har "spændende" udfordringer, som vi nok skal hjælpe med at løse i korridorerne i netværket, og

En nytårstale er en lejlighedstale. Og ikke svær:

Kun få, om nogen, kan høre hvad jeg siger og mon nogen overhovedet læser talen

Derimod skal jeg forsøge at råbe 101 festdeltagere op, der dybest set kun venter på den altid inspirerende nytårskur i Byens Netværk.

"You get what you give" er titlen på vor fest, måske inspireret af New Radicals single fra albummet "Maybe You've been Brainwashed Too"

I hvert tilfælde er det et tema, der vil være gennemgående for aftenen.

"You get what you give"

Og er det ikke lige netop det, vi kan her i Byens Netværk.

Give ideer / oplevelser og inspirere på tværs af faglige skel og konflikter?
Og så høste anerkendelsen og inspiration for det.

I vor lille del af verden gør vi en forskel..

Hvorfor er de 35 arrangementer, som vi har holdt i år ellers alle blevet fyldt med nysgerrige netværksskabende byudviklingsfolk.

Desværre har vi også måttet introducere det fra andre miljøer kendte begreber: ventelister.
Heldigvis i ganske lille målestok.

Det er lykkedes at skabe et sprudlende idehav i netværket, hvor alle byder ind med spændende arrangementer og bedst af alt får dem gennemført.

Med stor hjælp og professionel styring via vort trekløver i sekretariat.

Tid til et eksempel fra det virkelige liv – (og tilmed i Jylland):

Mathilde var en af de knap 300 ansøgere til et job i sekretariatet. Hun flytter fra Århus til BYEN, for at give os inspiration fra det århusianske bymiljø og være med til at udvikle endnu flere og spændende arrangementer. Mathilde: Vi skal nok give dig København igen.

En god historie midt i al krisesnakken.

Det er heller ikke svært at fortælle gode historier fra de mange arrangementer.

Der er så mange at vælge imellem.

Skal jeg fremhæve enkelte, vil jeg nævne de eksklusive ture til Christiania, hvor vi så Staden fra en lidt anden vinkel med og det tilmed med deltagere fra Københavns Kommune.

For at citere fra Majestætens tale: "Mangfoldigheden bliver større uden befolkningen bliver mindre"

Jeg vil også gerne fremhæve vor skattejagt i hverdagen – street art walk & talk med Streetheart ved Christina, som viste os en spændende side af bymiljøet.

Vi har i dag en velkonsolideret forening, som sandsynligvis overgår de tanker som den evigunge Peter (endnu et levende eksempel) i sin tid gjorde sig i 1995, da han var med til at skabe Byens Netværk, der inden den fik sin lidt mere mundrette navn hed "Center for Byreovering".

En forening han har været med til at forme gennem de 17 år, vi har eksisteret.

En velkonsolideret forening, der under gode omgivelser hos DAC, vil fortsætte udviklingen på trods af finanskriser, regeringsskifte og vinterkulde.

Antallet af medlemmer er lidt usikker i disse dage, da vi nok som den eneste virksomhed giver indbetalingskort i julegave.. ganske vist bilag to stykker chokolade ☺. Men vi er 250 virksomheder ved årets udgang, så vort mål om 300 i 2013 er lige om hjørnet.

Lokkemaden i 2012 er udover de mange arrangementer, studierejser, og det faglige og sociale sammenhold: årstemaet.

Vores by rummer mange gode eksempler på bygninger og bystrukturer, som er blevet genbrugt, har fået nyt liv og nye funktioner og i dag er omdrejningspunkt for ny bolig- og erhvervsudvikling. Det er denne proces, vi stiller skarpt på i 2012, hvor vores arrangementer sætter fokus på emnet transformation.

Så derfor vil jeg bede jer alle om at hæve jeres glas og transformere mundvandet til dette boblende indhold af glasset.

GODT NYTÅR!

.